

8. Dagbog og log fra Sejner's tur til Middelhavet 2005.

Uge 35+36

Fra Aegina til Milos en af de Græske Kyklade øer.

Lørdag 27.08.05

Overliggerdag i Aegina By

En nat uden særlig meget søvn; ingen vind, masser af myg, weekendliv på caféerne og vores græske nabo, som kom hjem midt om natten, hvor konen skældte ud og han råbte på sin stakkels tjener i næsten en time. Hele dagen er der meget stille derover og vi ser ikke engang tjeneren. Bekymrende!! Bjarne og Linda ankommer sidst på eftermiddagen og de lange bukser bliver hurtigst muligt skiftet ud med shorts.



Søndag 28.08.05

Overliggerdag i Aegina By

Linda og jeg starter dagen på fiskemarkedet, hvor der er så mange spændende fisk, at vi bliver nødt til at købe nogen til aftensmaden (Red snapper) Senere køber vi tilbehøret på en båd (en caiques) længere henne ad kajen. De sælger alt i grønsager og frugter. Resten af dagen tilbringer vi stort set i vandet, som er meget varmt, mens Pouli og Bjarne arbejder med at sætte vores redningsflåde op ude på siden af båden agter. Den tager alt for meget plads op på agterdækket. Ok, de når også en enkelt dukkert og omkring madtid laver de et hurtigt forsvindingsnummer under påskud af at skulle købe vin!! Om aftenen er caféerne på kajen totalt fyldt op, men i modsætning til andre tidspunkter sidder folk med ryggen vendt mod havnen. Pludselig lyder der et brøl hen over hele byen og det går op for os, at der er fodbold i de fjernsyn, som er sat op udenfor i dagens anledning. Der hersker en dæmpet og spændingsfyldt stemning og vi nyder stilheden så længe kampen varer.



Mandag 29.08.05

Afg. Aegina By kl.12.00 – ank. Methana (Peleponnes) kl.16.30 – Trip 17 sm

Sol men meget vind Meltemien blæser N - F 6

Ved afgang og med forventet anker spaghetti bliver Bjarne og Linda sendt ud i gummibåden. De får ankeret frigjort, mens vi hiver rebet op i stævnen. Grækerens lille tjener hjælper ved at sænke deres ankerkæde. Det tager ca. en halv time at komme fri – Bjarne og Linda fejrer det efterfølgende med en lille havnerundfart i gummibåden, hvorfra de benytter lejligheden til at skyde løs på Sejner med digitalkameraet. Det er blæst op igen og det er den for Grækenland specielle N vind, som hedder Meltemien. Den skulle vare i tre dage i denne omgang. Vi sejler alligevel ned til den øde ø Moni SV for Aegina og finder en bugt med rimelig læ, hvor der bades og vi spiser frokost. Derefter fortsætter vi til Methana på Peleponnes – den havn vi fik anbefalet som vinterhavn af en græker. Det er et lidt specielt sted, da vandet indeholder meget vulkansk svovl og lugten af rådne æg hænger lidt i luften. Lige overfor ligger et kursted, hvortil Pouli mener at adgangskravet er 150 cm om

livet og en hvid bøllehat. Selv om her ligger nogle udenlandske både, incl. to forladte danske, er det lidt udenfor alfarvej.



Tirsdag 30.08.05

Overliggerdag i Methana

Dagens projekt for Pouli og Bjarne er olieskit og skift af diverse filtre. De oplyser samstemmende, at det er meget hårdt arbejde. Bjarnes røde ryg trænger alligevel til en pause, så Pouli mener, at motorrummet er et passende sted for ham at opholde sig. Linda og jeg checker byens butikker, hvor udvalget absolut ikke er af nyere dato og mest er møntet på mennesker med meget stor livvidde. Jeg køber alligevel et par shorts, som jeg prøver inde bag stakkevis af gamle blade og aviser. Den søde gamle dame demonstrerer at shortsene kan udvides temmelig meget i livet.... Lige inden for døren ligger der en gammel mand og sover på en gæsteseng, med en våd klud på panden. Selv de lokale kan få det for varmt! Midt inde i byen viser et skilt en stejl vej mod "Vulkanen". I middagsheden drister vi os dog ikke derop, men nøjes med at plukke grønne citroner fra et af de mange citrustræer. Promenaden med alle restauranterne lægger op til et massivt indtog af turister, men det gør resten af byen bestemt ikke. Pudsigt sted!



Onsdag 31.08.05

Afg. Methana kl. 12.00 – ank. Poros 16.15 – Trip 7 sm

Linda skriver: Vejrudsigten lyder på hård vind fra nord (mellem F 5 og F 8) og planerne må lægges derefter. En længere sejlads synes umiddelbart ikke klogt, men Poros ligger i rimelig afstand fra Methana og desuden i læ af fastlandet. Vinden betyder dog ikke at det er køligt: vi nyder de ca. 30 grader, som ville være meget varme uden blæsten. Forsyningen af den lækre græske honning på Sejner er truende lav og inden vi sejler, køber Bjarne og jeg et kilo på det lokale marked af en græker med stort overskæg og hæklet hue. Huen har frynser med knuder i enderne: en knude for hver tyrker han har dræbt. Det mener Merete var den oprindelige betydning af sådanne knuder, men hvorvidt det gælder for denne herre vides ikke. Vi sætter kurs mod Poros, en fire-timers tur, og – oh, hvilken glæde - et lille stykke inden vi ankomsten til Poros, sejler vi ind i en meget smuk bugt, kaster anker og bader fra Sejner i det turkise, varme vand. Nu har jeg fundet meningen med livet! Da vi senere har lagt til ved kajen i Poros, går det op for os – med havnemesterens hjælp – at vi ligger ved charterbådernes havnepladser. Da Sejner oven i købet ligger med siden til kajen, optager vi faktisk en hel del pladser. Vi får lov at ligge sådan en enkelt nat, men forlader os på at havnemesteren "glemmer" os dagen efter. Det gør han heldigvis, så vi flytter os ikke. Sejner tiltrækker som altid mange beundrende blikke fra folk på kajen. Deriblandt mange danskere, der standser op og sludrer og sejlerhistorier bliver udvekslet. Ved ankomsten til Poros er vi alle sultne, men beslutter os til blot at spise en meget let, sen frokost. Det ender selvfølgelig med et større traktement af diverse græske retter: oliven, græsk salat, tzatziki, blæksprutter, grillede sardiner, m.m., det hele skyllet ned med Retsina, som bestemt smager bedst når man befinder sig i Grækenland!



Er det hvaler, sæler eller

Torsdag 01.09.05

Overliggerdag i Poros

Linda skriver: Efter morgenmaden tager Bjarne og jeg cyklerne på en opdagelses tur omkring øen. Fra toppen af øen skuer vi ud over havet og ser nogle enorme lyst-yachter som ligger for anker. Pouli og Merete bruger benene til at gå på opdagelse i byens stejle og smalle gader. Om aftenen tager vi alle fire det lille lokale tog op i bjergene, hvorfra udsigten er helt fantastisk.



Fredag 02.09.05

Afg. Poros 11.15 – ank. Hydra 13.15 – Trip 12 sm

Sol men meget vind Meltemien blæser N - F 5

Linda skriver: Efter besøg på Internetcafé, opdager Pouli at fristen for hans momsindberetning er overskredet med en dag. I stedet for at blive på Poros, vælger vi hurtig afgang til Hydra, som ligger ganske tæt og som formodes at have bedre Internetforbindelser. En stærk nordenvind ville alligevel vanskeliggøre en længere tur, og vi får en meget behagelig to-timers sejltur til Hydra. I 1960'erne tiltrak denne ø kunstnere og i 1970'erne kom jet-settet, efter Hollywood opdagede øen. Bl.a. Leonard Cohen har hus her og Richard Branson (Virgin) havde planer om at lave et gammelt diskotek om til et hotel, men fik dog ikke lov af lokalbefolkningen. Hydra er stadig en eksklusiv ø, med mange små, spændende - men dyre - butikker. Merete og jeg nyder at besøge de håndlavede smykkebutikker. Der er ingen biler eller motorcykler på øen og havnepolitiet pointerer at vi heller ikke må cykle! Det ville nu også være svært eftersom de fleste veje op i landsbyen består af trapper. Der er dog rigelige transportmuligheder i form af æsler og muldyr. Jeg kan ikke stå for de mange græske katte, som er utroligt kælnede og selvfølgelig meget sultne. Jeg undrer mig hvorfra de får vand på disse steghede, og indimellem golde øer og forsøger at overtale Pouli og Merete til at tage et par kattekillinger om bord. De lover at tænke på det.



Lørdag 03.09.05

Overliggerdag i Hydra

Asda

Linda skriver: Vi har en afslappet, næsten sløv formiddag. Bjarne bliver på Sejner og løser "Sudoku", mens Pouli, Merete og jeg går en tur langs med stien som følger kysten. Vi finder et lille fiskerleje, hvor de små fiskerbåde står i stærk kontrast til de kæmpestore lystyachter som ligger for anker ude i bugten bagved. Vi finder en strand hvor vi bader og finder smukke sten og på vejen hjem sætter vi os i en cocktailbar som er placeret yderst på bratte klipper, og ringer efter Bjarne, så han kan deltage i løjerne. Heldigvis var han blevet på Sejner, for han havde konstateret en brændt lugt som viste sig at komme fra opladeren. Den må udskiftes, og efter en del diskussion, besluttet det, at Bjarne og Pouli tager til Piræus for at købe en ny på mandag.

Merete tilføjer: Sidst på eftermiddagen skuer vi det danske flag på en båd ("Rosa") i indsejlingen til havnen. Det er Peter, Kim og Martin. Peter har et pædagogisk opholdssted ved Køge og båden er en del af tilbuddet. De har sejlet i det græske øhav en gang om året siden firserne. De får lov at fortøje ved vores stævn, så de kan bruge os som landgangsbro. Om aftenen bliver vi inviteret på kaffe, Metaxa og "hjemmebag".

Søndag 04.09.05

Overliggerdag i Hydra

Asda

Linda skriver: Bjarne og Pouli benytter overliggerdagen til at lappe to huller i gummibåden. Hydras havn er ret lille. Der kommer alligevel ca. 30 færger om dagen og med al den trafik, er havnens vand sjældent stille. Øen får også besøg af mange lystyachter, den ene større end den anden. De smider anker på den modsatte side af molen, så den lille havnemester med det store skæg og sin lille robåd har travlt. Ved synet af de helt store, er vi meget nysgerrige for at vide hvem der er ombord. En kendt skuespiller? En kongelig? Den unge kaptajn i naboskibet, som har sejlet meget som anden styrmand, tager det helt køligt og forsikrer os om at det "bare" er mennesker med mange penge... Jeg ville nu ikke for noget i verden bytte med Sejner!! Vores venlige engelske nabo forsyner os i øvrigt med strøm fra deres generator.

Merete tilføjer: Mens Linda og Bjarne går en tur om til klipperne for at bade, vandrer Pouli og jeg en lille tur op ad nordkysten til en lille by, der ligger i terrasser op ad bjerget. Det er nyere huse, sandsynligvis sommerhuse, som alle har en fantastisk udsigt over havet.



Linda tager aftenbad

Mandag 05.09.05
Overliggerdag i Hydra

Asda

Linda skriver: Bjarne og Pouli tager den tidlige færge til Piræus for at købe ny oplader og kuglefender, som om natten er forsvundet under mystiske omstændigheder. Piræus viser sig at være et rent slaraffenland for teknikere, hvor specialiserede værksteder og butikker ligger side om side. En taxa tilbyder en sightseeing rundt til byens lystbådehavne, som bliver checket med en vinterplads for øje. Merete og jeg sover længe, nusser rundt på Sejner og jeg får Merete med mig til stranden. Hun tager sin bog med og læser den mens jeg bader i et ret vildt hav. Det giver energi! Merete og jeg får besøgt byen og trasker op ad mange trapper indtil vi når en af de mange kirker øverst oppe, hvorfra udsigten selvfølgelig er vidunderlig. Her hersker de typiske græske farver: hvidmalede huse, vitterligt skulder mod skulder, med blå-malede døre og blomster i højrøde nuancer. Ren "postkort udsigt". Da vi kommer tilbage til Sejner, sidder Bjarne og Pouli og spiser spaghetti i Peters båd, så vi stiller sulten med feta, nødder og Retsina. Senere kommer Bjarne, Pouli, Peter og Kim over og får kaffe og en sludder. Vi ved ikke, om det skyldes Meltemien el. et begyndende efterår, men det er nu blevet køligere om aftenen og det kræver en ekstra trøje at sidde ude.



Tirsdag 06.09.05

Afg. Hydra 11.00 – Ank. Serifos port Livadi 18.30 - Trip 56 sm

Sol, vind Meltemien blæser N - F 4 – fint sejlvejr.

Inden afgang henter Linda vasketøj, som ved nærmere eftersyn ikke er blevet helt så rent som forventet! Pouli og Bjarne installerer den nye lader og jeg gør klar til afgang. Meltemien blæser fortsat, men den har lagt sig lidt. Bjarne og Linda er så heldige at se delfiner undervejs, som kigger forbi et kort øjeblik. Vi går vest på mod øen Serifos, hvor vi fra havnen kan kigge op til den gamle bydel, Chora, som ligger med alle sine hvide huse på toppen ad bjerget. Selve havnebyen er koncentreret langs med havnen, nærmest som en kulisser, med alle sine tavernaer, cafeer og butikker. Vi ligger ude på en lille mole med god plads på siderne. Det afslører et meget beskidt fribord, især til bagbords side. Så efter at have spulet båden og vasket vinduer, hopper Bjarne i gummibåden og skurer løs udvendig. Efter vi har spist går vi ind på cafeen ved siden af restauranten. Deres DJ har gang i de gamle LP'er og spiller en masse gode gamle numre fra 60'erne og 70'erne. Det er umuligt at sidde stille og vi bliver også nødt til at skråle lidt med. Fedest!!



Onsdag 07.09.05

Afg. Serifos 17.00 – ank. Sifnos port Kamares 19.30– Trip 13 sm

Sol, vind Meltemien blæser N - F 5

Dagen starter med at flytte båden om på den anden side af molen, da et løst anker og vinden presser os ind mod kajen. Da Linda er færdig med at fodre alle havnens fisk, som kan ses lige så tydeligt i det klare vand, lejer vi nogle scootere og kører nordpå. Udsigten fra bjergene er næsten ubeskrivelig – havet som glitrer i solen og

de nærliggende øer, hvis bjerge flimrer i disen. Vi kører ned til en stor bugt, hvor Linda som den eneste kaster sig i bølgene den blå, vi andre nænner ikke at ødelægge virkningen af vores morgenbad, men er alligevel lidt misundelige. Scooterne viser sig at være lidt for små til bjergkørsel, så vi overvejer, om vi skal bytte dem og kører en tur sydpå også el. om vi skal sejle videre. Vi vælger det sidste, men først holder vi et stop i Chora og på havnen får vi lidt forsinket frokost. Derefter er der afgang til Sifnos. Vi sejler til den lille havneby Kamares, der som de fleste andre havne ligger i bunden af en bugt. Det beskytter mod bølgerne, men bestemt ikke vinden, som driller os lidt, da vi skal lægge til.

Torsdag 08.09.05

Afg. Sifnos 13.00 – Bugt Vathi - ank. Milos port Adamas 18.30 – Trip 27 sm

Sol men meget vind Meltemien blæser N - F 6

Bjarne og Linda lejer en scooter om formiddagen og tøffer lidt rundt – Pouli og jeg bliver ombord med et par småture op i byen. Meltemien er igen blæst op, nu er det altså ved at være nok!! Over middag går vi sydpå til en lille bugt (Vathi) for at bade. Men når meltemien blæser, er der ikke læ nogen steder – den kommer ned ad bjergsiderne med større kraft end ude på havet. Vi måler vindstød på op til 15 m/sek.! Vi ligger ved en bølge, som Linda forbinder os med. Da vi har problemer med at fange den, springer hun simpelthen i vandet – det er altså noget af et syn at se vores ”havfrue” hænge på bøjen!! Bjarne og Linda sejler et smut ind til stranden for at bade og derefter sejler vi videre til vulkanøen Milos. Havnebyen Adamas ligger inde i en stor bugt, der oprindeligt er et krater og som næsten deler øen i to dele. Vi ligger ved en ydermole og har derfor lidt afstand til larmen fra promenaden. Den store naturhavn omslutter os med lave bjerge og det er helt underligt at ligge så åbent efter alle de små havne. Afskedsmiddag med Linda og Bjarne, som skal hjem i morgen. Vi er endnu engang blevet forkælet ud over alle grænser, hvilket vi sætter stor pris på. I har bevist jeres duelighed som sømænd, især i vanskelige havnemanøvrer.....



Fredag 09.09.05

Overliggerdag i Milos port Adamas

Linda skriver: I dag slutter to helt vidunderlige uger ombord på Sejner for Bjarne og mig. Vi sejler i eftermiddag med færgen fra Milos til Piræus, hvor vi overnatter, og flyver lørdag hjem til Danmark. Vi har følt os meget heldige og privilegerede at have fået lov til at deltage i en lille bid af dette eventyr som Pouli og Merete har begivet sig på. Personligt synes jeg at disse 14 dage i nærkontakt med så kraftfulde elementer som havet, solen og vinden har forført alle mine sanser, selv den 6. sans, som blev vakt af spøgelsesskibene i Methana. Bjarne og jeg takker jer for jeres hjertevarme, humor og båd-ly og ønske jer sikker sejlads og god vin(d) fremover! (P.S. Hvis Pouli nogensinde får en kat, vil han kalde den ”Linda”) (P.P.S.: Jeg har valgt min græske gud: *Poseidon*.)

Lørdag 10.09.05

Overliggerdag i Milos port Adamas

Vi tager en rigtig slappe-dag, hvor vi atter engang lige skal vænne os til to-somheden. Men vi regner med at blive her en uges tid, så vi har jo ikke travlt. Sidst på eftermiddagen kommer der to store lystyachter ind og de lægger sig på hver sin side, så vi ligger som en pølse i en hotdog. De er nu meget søde og tager de hensyn, som er mulige. Vi bliver tilsluttet vand og får spulet båden ren for saltvand i takt til den græske musik, som strømmer ud fra en højtaler på en fiskerbåd lige i nærheden. Fiskeren er ved at sætte små stykker af blæksprutter på sit garn. Og så er der film på computeren!

Søndag 11.09.05

Overliggerdag i Milos port Adamas

Meltemien har nu endelig mistet pusten, så nu er det kun færgerne, der får os til at vugge. Vi sætter et lettere beskadiget solsejl op igen og jeg sætter mig på agterdækket for at gøre dagbogen klar til at sende. Pouli er det meste af eftermiddagen dybt koncentreret med at løse en Sudokuopgave. (Det er lidt som en kryds- og tværs, bare med tal. Bjarne og Linda præsenterede os for denne nye adspredelse!). Jeg nyder det bløde aftenlys, som lægger sig over bugten, bjergene og de sidste sejlere, som kommer i havn. Iblandt de nyankomne er der i øvrigt også en Seafinn ligesom ”Sejner”. De er tyskere, men har også hentet båden i Finland og kender Matti. Det er jo lidt pudsig!! Det bliver nu mørkt allerede omkring kl. 19.30. Pouli er gået i gang med at sætte en ny kontakt op, der skal bruges til den store gasflaske ude i ankerbrønden. Så lidt får vi da lavet i dag.....